

Agenda en informatie

Openingstijden Kerkcentrum

maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur

Spreekuur pastor Gérard Martens

Op aanvraag (via receptie van het kerkcentrum of rechtstreeks, zie telefoonnummer in Tussentijds Magazine)

Wel en Wee, Overleden:

- Emil Van Hek, 91 jaar, overleden dinsdag 27 februari. Bijna 92 jaar oud. Woonde jarenlang met zijn vrouw in Plettenburg. Ze waren ruim 60 jaar getrouwd. Zaterdag 3 maart is op begraafplaats Tolsteeg afscheid van hem genomen.

Vieringen

zaterdag 18:30 u.; zondag 11:00 u., 3^e zondag van de maand 10:30 uur. Zie voor de Paasvieringen ook het vorige informatieblad, nr 2 maart 2018.

in de Mariakapel

vrijdag 6 april 10:00 uur Eucharistieviering pastor H. Oostendorp

donderdag 19 april 19:00 uur Rozenkransgebed diaken P. van Kleinwee

vrijdag 20 april 10:00 uur Wrd- en Communieviering pastor H. Harmsen

dinsdag 1 mei 18:30 uur Rozenkransgebed diaken P. van Kleinwee

donderdag 3 mei 19:00 uur Rozenkransgebed diaken P. van Kleinwee

vrijdag 4 mei 10:00 uur Eucharistieviering pastor H. Oostendorp

Taizé

- zaterdag 7 april en 5 mei 18:30 uur. Inzingen om 18:00 uur. Na afloop van de viering is er een inzameling (van levensmiddelen en geld) voor de Voedselbanken in onze parochie.

in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara

maandag 2 april (2^e Paasdag) en 7 mei 10:00 uur Eucharistieviering ter intentie van allen die op deze begraafplaats begraven zijn. Na afloop wordt u in de Willibrordkamer een kopje koffie/thee aangeboden.

het Gelegenheidskoor

zingt op zondag 8 april om 11:00 uur. Iedereen mag meezingen. Wel graag aanwezig bij de repetitie; die begint om 9:45 u.

Collecten

- Witte Donderdag: inzameling van voedsel en geld voor de minder bedeedden in onze geloofsgemeenschap

- Hoofdcollecte Paasgezinsviering en Paaswake voor het Vastenproject van de parochie. Deurcollecte voor de geloofsgemeenschap

- Hoofdcollecte 1^e Paasdag voor de PCI (parochiële Caritas). De deurcollecte is dan voor de geloofsgemeenschap

- Deurcollecte weekend 28 en 29 april i.v.m. Roepingenzondag

- Deurcollecte zondag 22 april oor het goede doel van de 1^e Communicanten, het kinderfonds MAMAS in Zuid-Afrika.

Oudpapierinzameling

zaterdag 14 april in de container op het parkeerterrein achter de Musketon in Lunetten. Bak open van 08:00 -18:00 uur. Van 10:00 – 14:00 uur zijn er vrijwilligers om het van u aan te pakken.



**Informatie
uit de
GELOOFGEMEENSCHAP
H. JOHANNES de DOPER -
H. BERNARDUS
Oranje Nassaulaan 2
3523 VR Utrecht
Tel. 030-2880212**

(buiten kantooruren voor ziekenzalving en uitvaart bellen: 06 – 51 29 36 31)

3

april 2018

redactie: Ton van Schaik en Madeleine Bogaerts

Wilt u deze informatie en eventueel vaker informatie van onze geloofsgemeenschap per e-mail krijgen? Dan kan dat. U kunt een berichtje mailen naar: ton.vanschaik@ziggo.nl

Laatste viering in de St.-Gertrudiskerk

Zondag **1 april**. 1^e Paasdag, om **11:00 uur** zal de allerlaatste viering plaatsvinden in deze kerk. U bent van harte welkom hierbij te zijn.

Adres: Amaliadwarstraat 2B (Rivierenwijk).

Geloven Nu **17 april 20:00 uur in onze kerk**

Alle jaren lang bestaat in de St. Gertrudisgeloofsgemeenschap de Geloven Nu groep. De mensen uit deze groep (\pm 11), komen één keer per maand op dinsdagavond van 20:00 – 21:30 uur bij elkaar. De meesten zijn tussen de 30 en 60 jaar oud en komen bijeen om over hun geloof te leren en ervaringen te delen. Het is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de Schrift en hun levens- en geloofsvragen.

Omdat de St. Gertrudiskerk en pastorie per 2 april gesloten worden komen ze nu in onze kerk bijeen. De eerste avond is dinsdag 17 april as. Vanaf 19:45 uur is er inloop met koffie en om 20:00 uur wordt er echt begonnen. Voel je vrij om mee te doen! Van harte welkom.

Als je je van te voren opgeeft bij José Krul, dan krijg je tijdig de nodige informatie, zoals het thema van de avond.

Begeleiding: pastor Rentinck. Locatie: H. Joh. De Doper/H. Bernardus
Informatie en aanmelding: José Krul tel.: 06-28577097 of email:

gjmkrul@yahoo.co.uk

*** Zondag 8 april 11:00 uur.** 2 jongeren uit onze geloofsgemeenschap, Gwenne Braam en Justin Rakké, die op de zaterdag vóór Pinksteren (19 mei) het H. Vormsel zullen ontvangen, zullen zich voorstellen.

*** Zondag 22 april 11:00 uur 1^e Communieviering**

10 kinderen zullen die dag voor het eerst ter Communie gaan.

U bent van harte welkom in beide vieringen om dit mee te maken.

Veranderingen rondom vieringen m.i.v. zondag 8 april 2018

Zondag 4 maart is pastoor Huitink na de viering bij ons geweest om wat toelichting te geven op de aanbevolen aanpassingen in m.n. de liturgie. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

- Vóór de altaartafel staat een tafeltje voor de bloemen en het collectemandje. Deze staan dus niet meer op de altaartafel.
 - Op de altaartafel is alleen nog plaats voor het Altaarmissaal (zo nodig op een opzetlezenaar), een kruis, een microfoon, twee kaarsen (één links en één rechts), de schalen, de bekers en de doekjes.
 - Bij het begin van de viering steekt één van de misdienaars de beide kaarsen op de altaartafel aan.
 - In het liturgieboekje staat een van de schuldbelijdenissen nr. 703 t/m 718 uit de bundel vermeld, eventueel gevolgd door een Kyrie (alleen als niet al voor een schuldbelijdenis met Kyrie gekozen is).
 - Het hele jaar door zijn er op zaterdag en zondag **drie** lezingen. Deze worden genomen uit het officiële lezingenboek, het zogenaamde *Lectionarium*. Dit is een wat oudere en soms wat ouderwetser vertaling dan we tot nu toe gebruiken. Bij gezinsvieringen wordt het evangelie genomen uit het *Evangelieboek voor vieringen met kinderen*. Om het voor de lectoren wat makkelijker te maken bij de voorbereiding, worden de lezingen in de boekjes afgedrukt op de manier waarop ze in het *Lectionarium* staan.
 - Als de voorganger geen voorbede op papier heeft, kan de voorbede gehaald worden uit de multomap *Werkboek Zondagsliturgie* in de sacristie.
 - Na elke voorbede zegt de lector "Laat ons bidden" (daarbij in het midden latend of de acclamatie gesproken of gezongen wordt), zodat het voor organist en dirigent duidelijk is (ook als zij de voorbede op schrift voor zich hebben).
 - De lector kondigt de collecte aan.
 - Bij het klaarmaken van de altaartafel zetten de misdienaars de schaal en de kelken op het altaar en reiken zij wijn en water aan de pastor aan.
 - De pastoor en pastor Smits doen daarna de handwassing.
 - De lector en de misdienaars staan op enige afstand van de altaartafel.
 - Communie:
Bij de pastoor en pastor Smits gaat het op de officiële manier: eerst gaat de priester ter communie, dan deelt hij de communie uit aan de mensen om het altaar en vervolgens wordt door de priester en de lector alleen de hostie uitgedeeld aan de kerkgangers. Daarbij staan de misdienaars met een kaars.
- De huidige emeriti-priesters (pater Smit, pastor Rentinck en pastor Oostendorp) mogen vasthouden aan de tot nu toe gebruikelijke praktijk: eerst de kerkgangers onder twee gedaanten (waarbij de misdienaars met de kelk staan) en dan de mensen rond het altaar.
- Pastoor Huitink komt een keer (vóór de vakantie?) terug om met ons te evalueren.

Vrijwilligersmiddag

zaterdagmiddag 10 maart was de middag voor al onze vrijwilligers! Met ruim 50 mensen hebben we een heel gezellige middag gehad. Met als thema: "Kerkje, boompje, beestje", uitgaande van de Boekenweek die net gestart was. Met Bingo en quizvragen werd de kennis en de alertheid van de mensen getest. Naast de geest werd ook het lichaam goed aan het werk gehouden: bij de ontvangst koffie of thee en een 'domtorentje', tussendoor drankjes en wat zoutjes en een lekkere broodmaaltijd. Ook het pasteitje ging er goed in. Met een Woord- en Communieviering werd afgesloten. Intussen werd met een aantal mensen alles weer opgeruimd. Om 19:00 u. was alles weer schoon en op zijn plek gezet. Veel dank aan Hans, onze spreekstalmeester en entertainer en Riet, Ans en Ton, die voor de inwendige mens hebben gezorgd.

Voorjaars schoonmaak zaterdag 14 april 09:00 - 12:00 uur

Wekelijks wordt het kerkcentrum aan de binnenkant door leden van de schoonmaakploeg schoongemaakt. Maandelijks wordt door de onderhoudsploeg de buitenkant van het gebouw en de tuinen bijgehouden en eventuele klusjes binnen verricht. Voor de jaarlijkse grote schoonmaak zijn echter meer mensen nodig. Alle hulp is van harte welkom. Als u op zaterdag 14 april een ochtend mee komt helpen, kan iedereen daarna weer van een schoon gebouw genieten. Meldt u aan! Bij Hermien van Gelder: hermien.mario@gmail.com U mag ook het kerkcentrum bellen! Alvast bedankt.

Vrijdag 4 mei, Dodenherdenking

Zoals elk jaar is de herdenking bij de Vrijheidsboom aan de Julianaweg. De stille tocht begint om 19:30 uur bij de (vm.) Marcuskerk Om 20:00 uur 2 minuten stilte. Gevolgd door enkele toespraken en bloemen neerleggen.

Collecten en opbrengsten van:

- de deurcollecten in maart voor de parochie: €.
 - de weekendcollecten voor het Vastenproject: €.
 - de bijdragen voor de Voedselbank: €.
 - de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.
- Allen heel hartelijk dank!

Zie ook in Tussentijds:

- pag. 4, Stuk over de bijeenkomst over de Pastorale visie op 14 maart j.l.
- pag. 25, 27, 29, 31 met informatie uit de geloofsgemeenschappen
- pag. 20, 21 en 22 met het overzicht van alle vieringen.

Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie mei 2018

Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zaterdag 28 april per e-mail naar madeleinebogaerts@gmail.com of op papier in het brievenbakje van de redactie in het kerkcentrum. Als u iets specifiek hebt voor Tussentijds (bijvoorbeeld van belang of informatief voor de hele parochie) kunt u dat mailen naar bovengenoemd e-mailadres, uiterlijk zondag 15 april.