

## **Iedereen zou een keer in zijn leven een bedevaart moeten maken, toch?**

Ben jij weleens op bedevaart geweest? En naar welke heilige plaats ging jouw eerste bedevaart? Waarschijnlijk weet je nog precies hoe jij je voelde tijdens het maken van deze bijzondere reis. De emoties die het teweeg bracht. Het indrukwekkende en hartverwarmende gevoel van saamhorigheid. Het gevoel van rust dat zich meester van je maakte op het hoogtepunt van de reis. Het gevoel van thuis komen, alsof je je hele leven op zoek bent geweest naar jouw bestemming of een antwoord op een vraag die je bezig heeft gehouden en je, je er bewust van bent dat je deze eindelijk hebt gevonden. Iedereen zou een keer in zijn leven een bedevaart moeten maken, toch?

### **Wie gun jij een bedevaart?**

Misschien heb jij je wel opgegeven voor een van de bedevaarten die gepland staan in de meivakantie en ga je op zoek naar verdieping in Assisi of in Lourdes. Maak je die reis alleen of reis je samen met een ander? Bedenk dat er in jouw omgeving genoeg 'anderen' zijn die zich misschien helemaal niet bewust zijn van de kracht van op bedevaart gaan, maar dit wel kunnen gebruiken. Zou het niet fijn zijn als jij hen net dat extra zetje kunt geven om wel de stap te maken? Om bijvoorbeeld wel meer informatie in te winnen over de reis? Of om bij twijfel zich door jouw enthousiasme juist wel aan te melden? Hoe fijn is het wel niet om iemand in jouw omgeving bij te staan en te helpen. Wie gun jij een bedevaart?

### **Voor iedereen**

Geen enkele pelgrim zou vanwege financiële redenen af moeten zien van een pelgrimsreis. Vanuit VNB willen wij betekenisvol ontmoeten voor iedereen mogelijk maken. Pelgrims die zelf de kosten voor een reis niet kunnen dragen, komen wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit een van de afdelingen van VNB of het VNB-ondersteuningsfonds. Wil jij meer informatie over een financiële bijdrage? Neem dan contact op met de contactpersoon van jouw parochie of bel VNB op 073 681 81 11