

Zaterdag Avond Anders: Vertrouwen

"Vertrouwen is goed, controle is beter". Tijdens het werk of het koken zal dat meestal een goede stelregel zijn, maar over het leven zelf heb je nauwelijks controle. We proberen wel van alles te regelen, juiste voeding en beweging, vaccinaties en beveiligingsmaatregelen, maar uiteindelijk hebben we het niet zelf in de hand.

Kunnen we ons dan in vertrouwen overgeven aan wie ons schiep?

"Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem", zegt de psalmist (ps.37:5) en Jezus zegt "wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij" (Joh.14:1)

We overwegen deze regels in de zaterdagavond anders viering van 18 november. Om 18:00 uur in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk.